

Activiteitenbrainstorm bij het verhaal: Ma famille

Beste leerkracht, het is niet de bedoeling om alle activiteiten hieronder vermeld uit te voeren, kies één of meerdere activiteiten die voor jou haalbaar en interessant zijn.

Thema's: familie, stamboom, gezin

1. Aangezien het verhaal over de familie van Mila gaat, kan je extra aandacht geven aan de familie van de kinderen. Je kan bijvoorbeeld met hen een stamboom maken. Bij het bespreken van de stamboom kan je aandacht geven aan de talen die binnen een familie gesproken worden, de herkomst van familieleden, de woonplaats, de benamingen van familieleden, het aantal familieleden e.d. Geef je in het 1ste leerjaar bijvoorbeeld aandacht aan het gezin, dan kan je in het 2de leerjaar uitbreiden naar de ganse familie.....Voor Franstalige kinderen in de klas is er een leuk boek "Quelle affaire avec les papas et les mamans" van Nadine Fabry. Ook als leerkracht kan je mogelijk inspiratie halen uit de verhaal om in de klas aan de slag te gaan.
2. **Liedje van Mila Lila.** (tekst en vertaling kan je printen).
3. Je kan net als bij het thema "ma classe", elke week een kind centraal zetten, die dan over zijn/haar familie vertelt i.p.v. alle stambomen gelijktijdig te maken en te bespreken. De kinderen kunnen hun stamboom voorstellen in hun thuistaal. Bij bepaalde thema's kunnen de stambomen terug van pas komen. Vb. grootouder-feest, vaderdag en moederdag. Door een stamboom te maken, krijg je heel veel informatie over de thuissituatie van kinderen.
4. Als je gaat kijken welke mensen/familieleden in een ander land wonen, kan je op een kaart of wereldbol een kijkje nemen hoe ver dit van België is. Welk vervoermiddel je nodig hebt om er te geraken, welke taal ze daar spreken.... Voor kinderen is hun familie zeker heel belangrijk. Door hier aandacht voor te hebben, voelen ze zich erg betrokken en gewaardeerd. Schrijf met hen eens een kaartje of mail naar een ander land of probeer eens te Skypen. Hoe spreek je dit land uit in een andere taal? Waar schrijf je het adres op een enveloppe? Hoe lang is het kaartje onderweg? Door te Skypen merken kinderen ook dat het in een ander land nacht is wanneer het hier dag is. Ze gaan dit ondervinden en nooit meer vergeten....
5. Je kan een lottospel maken van de familieleden van de kinderen. Elk kind maakt een kaart met 6 foto's of tekeningen van zijn/haar familie. De kaart wordt gekopieerd en in 6 geknipt. De losse kaartjes gaan in een zakje en kunnen door de roeper worden afgeroepen. Wie eerst zijn kaart vol heeft, is gewonnen. Als roeper/leerkracht kan je eerst de Franse benaming geven alvorens je de afbeelding toont. Vb. La grand-mère de Anna.....*ma grand-mère/mijn grootmoeder, mon grand-père/mijn grootvader, ma tante/mijn tante, mon oncle/mijn nonkel, ma nièce/mijn nicht, mon cousin/mijn neef, ma soeur/mijn zus, mon frère/mijn broer, mon père/mijn vader, ma mère/mijn moeder, la fille/de dochter, le fils/de zoon, le petit-fils/de kleinzoon, la petite fille/kleindochter, le parrain/de peter, la marraine/meter.*
6. Je kan een familieportret laten maken door te tekenen, te schilderen, te fotograferen....Je kan een mooi kadertje maken voor rond dit portret. Je kan gaan kijken naar familieportretten van vroeger op internet of ook in een museum of in boeken in de bibliotheek. Hierbij kan je kijken naar hun kleding, kapsels, houdingen, aantal familieleden..... Je kan zo'n oud familieportret laten nabootsen door de kinderen.....
7. Kinderen leren elkaars familie/situatie beter kennen en ontdekken dat er veel verschillen en gelijkenissen zijn. Wanneer er een open communicatie is, gaat men minder snel oordelen. Door gelijkenissen te zien, kan men verbondenheid vergroten, door verschillen te zien, kan er meer begrip komen. Wees attent voor bepaalde situaties, je aanpak als leerkracht kan een verschil maken in respect voor elkaar.
8. Enkele leuke liedjes op You Tube over de familie zijn: Les doigts (Kids TV Française), La famille tortue (comptine maternelle et chanson pour bébé). Op muziek van Broeder Jacob is er een liedje "Ma famille" comptines pour apprendre. J'aime papa, j'aime maman (Mini Doremi of een ander versie van MiniABC). Een leuk maar vrij lang lied, maar wel leuk om een fragment aan te leren is chanson BONNE FETE PAPA avec Piwi+ (je hebt een versie voor mama en eentje voor papa en in het lied maken de kinderen met hun armen en nadien met hun handen een hartje in de lucht). Nog een ander lied is "Bonne fête petite maman en chanson.