

# Histoire: La petite infirmière

Verhaal: De kleine verpleegster

**Des chaussures de sports, tellement nouvelles,**

Sportschoenen, helemaal nieuw,

**Regardez, il court vite, mon frère Marcel.**

Kijk, hij loopt snel, mijn broer Marcel.

**“Attention”, dit maman.**

“Opgelet”, zegt mama.

**Mais c’est trop tard....**

Maar het is te laat....

**Il trébuche et il tombe.**

Hij struikelt en hij valt.

**Et en pleurant il dit: “j’ai mal à la tête, j’ai mal au genou et j’ai mal à mon pied.”**

En al huilend zegt hij: “ik heb pijn aan mijn hoofd, ik heb pijn aan mijn knie en ik heb pijn aan mijn voet.”

**“Tu dois appeler le médecin ou un ambulancier?”**

“Je moet de dokter of de ziekenwagen-bestuurder bellen?”

**Maman le rassure, elle donne un câlin et des bisous partout.**

Mama stelt hem gerust, ze geeft hem een knuffel en kusjes overal.

**“Un peu de désinfection et un plâtre pour ton genou.”**

“Een beetje ontsmetting en een pleister voor je knie.”

**Mila a tout vu et comme une infirmière elle est là pour aider.**

Mila heeft alles gezien en zoals een verpleegster is ze daar om te helpen.

**“Voici de la pommade pour ta bosse et de la glace pour ton pied.”**

“Ziehier zalf voor je buil en ijs voor je voet.”

**“Marcel, ça va aller?”**

“Marcel, gaat het gaan?”

**“Oui, ça va beaucoup mieux, merci ma petite soeur, de me soigner.”**

“Ja, het gaat veel beter. Dankjewel mijn kleine zus, om me te verzorgen.”